



Ik ben Judith Zirkzee- Bordewijk, ik ben getrouwd en ben gezegend met 4 kinderen en 3 kleinkinderen.

Na 12 jaar Vrijeschool ben ik voor Docent Muziek gaan studeren, toen mijn kinderen kwamen heb ik fulltime voor mijn gezin gezorgd.

Nadat mijn jongste naar school ging ben ik peuter juf geworden en ben ik weer gaan studeren en werd ik Vrije School kleuterjuf.

Vervolgens kwam ik in de kinderopvang terecht, 9 jaar werkte ik eerst als invaller en later op een antroposofische kinderopvang op de peutergroep met heel veel plezier!

Inmiddels ben ik al enkele jaren gastouder voor vrijeschoolkinderen vanaf de kleuterklas.

Daarnaast geef ik her en der muzieklessen op kinderdagverblijven. De laatste 3 jaar werkte ik als praktijkcoach op een antroposofische kinderopvang, helaas sloot deze zijn deuren.

Kinderen zijn mijn passie, zij verdienen het allerbeste en ieder kind heeft een thuis nodig waar het zich veilig en geborgen voelt.

Een aantal ouders kennen mij al omdat ik de onfortuinlijke Lydia met haar gebroken pols deels heb vervangen. Wat leuk was het weer om met deze leeftijdsgroep te werken! De sfeer en om weer in een team te werken beviel zo goed dat ik nu twee ochtenden weer peuterjuf wordt bij de Kabouterberg.

Hartelijke groet,

Judith